

Jaargang 9, nr. 2, februari 2024



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » Zinvol leven
- » The Old Oak
- » Verjaardagsfeestje in de kerk
- » Levensboek



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie

Geraakt

In de maand december werd er bij een broer van mij een brief bezorgd door een onbekende vrouw. Zij stelde zich voor en bleek een kleindochter te zijn van de man waar onze vader in de oorlog voor heeft gewerkt. Die brief is geschreven in november **1944** en al die jaren bewaard. Voor het overlijden van haar moeder werd er gesproken over deze brief en het verzoek uitgesproken dit niet zomaar bij het oud papier te leggen. Na veel zoekwerk kwam de kleindochter achter het adres van mijn broer en zo konden wij als familie lezen wat onze ouders meegemaakt hebben tijdens en vlak na een bombardement op hun huis. Aangrijpend en bijzonder, want met mij werd er thuis nooit over de oorlog gesproken. De beelden die we nu dagelijks in het nieuws zien, krijgen voor mij daardoor nog meer betekenis. Onbegrijpelijk dat oorlog, waar dan ook, zo door moet gaan!

Daarnaast werd ik geraakt door een film in Mimik, waar Ds. Gert Wijnstok ons op wees: "The old Oak." Een film over een oud armoedig mijnwerkersstadje, waar een groep Syrische vluchtelingen zorgen voor extra onrust. Gelukkig gloort er hoop. Er ontstaat een prachtige vriendschap en het brengt verschillende werelden voorzichtig bij elkaar. Samen eten verbindt! Eén van de treffende teksten uit deze film.



Samen moeten ook wij het doen! Wat mooi dat er daarom vijf mensen herbevestigd zijn. Een teken dat het kerkenwerk niet alleen tijd kost, maar ook energie geeft. Goed voorbeeld doet goed volgen ...

Ik hoop dat iedereen wordt geraakt door dit Baaken.

Wil Mandersloot

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 9, nr. 2, februari 2024

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-7	Pastoresteam
8-9	Kerkrentmeesters
10	Meditatieve wandeling
11-13	Diaconie/ZWO
14	Van het kerkelijk erf
15	Bezinning en ontmoeting
16-19	In memoriam
20	Kinderkerstfeest Okkenbroek
21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

Bij de verjaardagen van 80 jarigen wordt
OOK in de kerk stilgestaan.



'Ga mee!' het jaarthema van de PKN



We leven in een spannende tijd. De ene crisis volgt de andere op en vrede lijkt ver weg. Waar vinden we in deze tijd hoop? En hoe ziet die hoop eruit? Misschien moeten we eerst in beweging komen om hoop in deze tijd te vinden.

De voorgangers van de Protestantse gemeenten van Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar, Bathmen-Okkenbroek en Deventer sluiten aan bij het jaarthema van de PKN 'Ga mee'.

In dit nummer de bijdrage van ds. Wim de Jong, predikant gemeente Deventer.

Begin januari bezochten we op doorreis het plaatsje Bernkastel-Kues aan de Moezel, die evenals de IJssel in Deventer erg hoog stond. De reden van de stop in dit oude stadje was het geboortehuis van Nicolaas van Cusa (Cusanus) (1401-1464), een theoloog, filosoof, wiskundige en kerkleider op de grens van de Middeleeuwen en de Moderne tijd. Het was een tijd waarin veel veranderde met veel onzekerheid en polarisatie tot gevolg. Voor ons dus heel herkenbaar.

Cusanus zocht naar een weg van perspectief en hoop juist in die veelstemmigheid. Geïnspireerd door de Moderne Devotie ging hij opnieuw op zoek naar de kern van geloof, waarbij hij er vanuit ging dat het geloof van ieder mens er toe deed en nodig was om een samenleving op te bouwen. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat niemand God op dezelfde manier ziet, ervaart. Dit legde de basis voor zijn inzet voor verbinding tussen mensen met verschillende overtuigingen.

Bijzonder was dat Cusanus in zijn testament een beurs had opgenomen voor minder bedeelde studenten in Deventer, de Bursa Cusana. Dat is ook de reden waarom van 9-11 februari er in Deventer een Cusanuscongres wordt georganiseerd, waaraan verschillende geloofsgemeenschappen (Christenen, moslims, alevieten) en andere organisaties (Humanistisch Verbond, Geert Grote Huis, Filosofische vereniging) deelnemen: de denkbeelden van Cusanus in de praktijk!

Helaas was het geboortehuis van Cusanus niet te bezichtigen vanwege het hoogwater dat de benedenverdieping had bereikt, maar we konden wel een Cusanus-wandeling maken, waarbij we o.a. langs het beeld met de titel 'Coincidentia Oppositorum' kwamen, het samengaan van de tegengestelden. In God worden alle tegenstellingen die er zijn tussen mensen, tussen wat dan ook, opgeheven. Bijzonder is dat Cusanus dit ook wiskundig aantoont, vandaar ook de wiskundige symbolen op het beeld dat de vorm van een kruis heeft. En dat kruis is niet toevallig, want de per-

soon van Jezus, als beeldrager van God neemt een grote plaats in in het denken van Cusanus.

God die zichtbaar is geworden in Jezus, in het kruis en die daarmee alle tegenstellingen heeft opgeheven. Tegenstellingen tussen hemel en aarde, tussen mensen onderling. Want zo zegt Cusanus, ieder van ons wordt door God gezien! Ieder op een eigen unieke manier. Het zou mooi zijn als we elkaar met die ogen, de ogen van God, gaan zien.

Een hoopgevend beeld dat de tegenstellingen die we nu in de wereld ervaren niet onoverbrugbaar zijn, dat tussen wat lijnrecht tegenover elkaar staat verbinding mogelijk is. Mooi is dat we de erfenis van Cusanus in Deventer met zoveel verschillende groepen kunnen delen.

Eén van de mede-organisatoren uit de Moslingemeenschap van Deventer schreef het volgende: "Wat Cusanus vooral aantrekkelijk maakt, is zijn visioen van een werkelijkheid waarin het begrensde menselijke denken overwonnen wordt, – om op en onder te gaan in het Licht waarop de duisternis geen vat heeft, of, misschien nog beter geformuleerd: licht en duister voorgoed samenvallen. Juist dit aspect is een kernelement in de leer van Muhuddin Arabi/Mevlana Rumi/Haci Bektas Veli en Yunus Emre (belangrijke namen van de Mystieke Soefi-beweging voor Alevieten en Moslims)"

We gaan op weg een nieuw jaar in, waarin de grote uitdaging zal zijn of we verbinding kunnen houden of maken met elkaar. Maar met de hoop en het vertrouwen dat in God al onze tegenstellingen zijn overbrugd. Ga mee!

Vrede en alle goeds

Ds. Wim de Jong



Zinvol leven

We leven in een tijd waarin eigenbelang, het eigen geluk, eigen welvaart voorop lijkt te staan. Economische groei lijkt heilig en alles bepalend. Wereldvraagstukken worden besproken op het World Economic Forum, als de veiligheid van handelsroutes in het geding is wordt geweld niet geschuwd. Alles om de economische welvaart in een deel van de wereld zeker te stellen. Wat dat voor de allerarmsten betekent lijkt daarbij onbelangrijk te zijn. En als die allerarmsten ook van onze rijkdom willen profiteren sluiten we grenzen omdat het anders ten koste van onze eigen welvaart gaat. Onder het mom dat dat ons geluk brengt.



Van goede vrienden kreeg ik voor mijn 65-ste verjaardag het boekje 'De kunst van het ongelukkig zijn', geschreven door Dirk de Wachter. Een boekje in drie delen: Geluk?, Ongeluk? en Zin ... De Wachter stelt kritische vragen bij ons doorgeslagen streven naar geluk (lees welvaart). En daarnaast de moeite die we hebben met ongeluk en lijden dat het leven ook met zich meebrengt. Hij is van mening dat we veel gelukkiger worden als we ons verbonden weten en voelen met anderen, met name ook als ongeluk aan de orde is. Hij noemt dit de zin van het bestaan. In zijn eigen woorden: "De zin van het bestaan zit in de zorg voor andermans geluk. En die zin is tegelijk het fundament waar we zelf op staan. We zijn op deze aardbol gesmeten, door een reeks van toevalligheden. Het enige wat we kunnen doen is er iets zinvol van maken."



Niets nieuws onder de zon, lijkt mij. Want ook Jezus zegt (een beetje in mijn eigen woorden) dat je gelukkig wordt als je om anderen geeft: hongerige voeden, dorstige te drinken geven, vreemdeling opvangen, naakte kleden, zieke en gevangene bezoeken, doden begraven. Kortom: aandacht hebben voor elkaar én het 'ongeluk' dat het leven ook in petto heeft, dat is vanuit bijbels perspectief zinvol leven! Jezus voegt daaraan toe dat we hierin klein mogen denken: als je je ook maar met één medemens verbindt, draag je bij aan een mooiere wereld.

Zinvol leven door betrokken te zijn bij elkaar. Laten we daar invulling aan blijven geven.

Frits Mandersloot



Doe ook mee!

Op zondag 14 januari hebben 5 mensen uitgesproken dat ze zich nog een nieuwe periode willen blijven inzetten voor onze kerk. In een feestelijke dienst is daar aandacht aan besteed. Heel fijn dat Rikie Oude Weernink, Jan Stegink, Elleke Brinkman, Ankie Borger en Henk van der Kolk ja gezegd hebben op de vraag om mee te (blijven) doen. Ook binnen de kerk hebben we mensen nodig die samen willen nadenken over hoe we als kerk onze bijdrage kunnen leveren aan samenleven in onze dorpen.



Tegelijk is de realiteit dat inzet van mensen ook aan grenzen gebonden is. De regels van onze kerk geven aan dat mensen maximaal 3 keer een periode van 4 jaar actief kunnen zijn. Dat dient twee doelen: voorkomen dat enkele personen te lang bepalend zijn binnen de kerkenraad en natuurlijk ook de bescherming van die personen zelf. Na zo'n periode is het ook goed om een tijdje rust te hebben.

Het betekent overigens ook dat we regelmatig op zoek zijn naar mensen die een tijd mee willen doen. Dat kan op verschillende manieren invulling krijgen. Bijvoorbeeld door specifieke taken op te pakken (bijvoorbeeld het secretariaat van het College van

Kerkrentmeesters), te participeren in de diaconie (die zich vooral richt op de meer materiele zorg voor de medemens) of in een formelere rol, zoals voorzitter van de kerkenraad. In alle gevallen geldt: je gaat mee doen in een enthousiast team waarbij de nadruk de komende jaren nadrukkelijk ligt op meedoen in de samenleving en aandacht voor belangrijke levensvragen.

Als dit aanspreekt horen we dat natuurlijk graag. Door u spontaan te melden of door 'ja ik doe mee' te antwoorden als u gevraagd wordt.

Frits Mandersloot

Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek 2.0

De kerkenraad heeft aan de commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek gevraagd om verdere studie te doen naar mogelijkheden het gebouw beter te laten voldoen aan onze wensen voor het houden van vieringen. Daarbij moet worden bekeken wat de concrete mogelijkheden zijn en hoeveel dat dan zou gaan kosten. De kerkenraad vindt het belangrijk dat daarbij ook de wensen vanuit de Okkenbroekse gemeenschap nadrukkelijk meegewogen worden. Het moderamen heeft dat ook aangegeven in een gesprek met het bestuur van de Vrienden van de Kerk Okkenbroek. En er is eind januari een eerste informatieavond gehouden waar iedereen inbreng heeft kunnen leveren. Pas na het opleveren van de resultaten van het vervolgtraject (verwacht rond de zomer 2024) zal de kerkenraad later dit jaar besluiten nemen.

Samenwerking in de regio

De afgelopen jaren is afstemming met de protestantse gemeenten in de regio (Diepenveen, Deventer, Colmschate/Schalkaar, Holten) gegroeid. Onze regiokerkendag is daarvan één van de initiatieven. Recent hebben de predikanten en de voorzitters van deze kerken met elkaar besproken of en zo ja hoe we de samenwerking zouden kunnen laten groeien. Nadrukkelijk met een focus op samenwerken en dus niet op samengaan. Dit vraagt nu allereerst het verdere gesprek binnen kerkenraden.



The Old Oak

MIMIK in Deventer was een fijne plek om op een regenachtige middag in de eerste week van het nieuwe jaar naar de film te gaan. In een vrijwel uitverkochte zaal – we hadden nog net een plekje op de eerste rij vooraan – zag ik daar met één van onze dochters *The Old Oak*.

Fotocamera

The Old Oak is de naam van een pub in een voormalig mijnwerkersdorp in het noordoosten van Engeland. Na de sluiting van de mijn zijn veel mensen vertrokken en verdwenen met hen scholen en winkels.

Alleen de pub is nog open. Uitgerekend in dit dorp komt op een dag een bus vol Syrische vluchtelingen wonen. Eén van hen is de jonge vrouw Yara. Zij heeft een fototoestel dat ze van haar in Syrië achtergebleven vader heeft gekregen. Hiermee wil ze, zegt ze, mooie dingen in beeld vastleggen. Want haar ogen zien alleen maar verschrikkelijke dingen en daarom speurt ze met haar camera naar wat wel goed is. Onwillekeurig moest ik hierbij denken aan het geboorteverhaal van Jezus in het Lucas-evangelie. Vergelijkbaar richt dit de spotlight op het vredige tafereel in Bethlehem, dat óók plaatsvindt tijdens het bangmakende bewind van keizer Augustus. En elk jaar weer vind ik het bijzonder om juist met dit Kerstbeeld het nieuwe kalenderjaar in te gaan. Hiermee heb je de Kerstfoto in handen, dat 'ergens al de wereld daagt / waar mensen waardig leven mogen / en elk zijn naam in vrede draagt' (Huub Oosterhuis).



Moederspreuk

Des te treuriger is de eerste scène in de film, waarin door agressief gedrag van één van de dorpsbewoners de camera van Yara beschadigd raakt. Godzijdank blijkt de eigenaar van

de pub, TJ Ballantyne, hierom bewogen te zijn. En hij toont zich dan niet alleen solidair met Yara, maar met alle nieuwe dorpsbewoners. Op haar beurt blijkt Yara bewogen te zijn met de lokale bewoners die het, op zijn zachtst gezegd, niet al te breed meer hebben.

De spreuk van de moeder van TJ, die zij bij één van de vele foto's in de al lang niet meer gebruikte feestzaal van de pub ziet hangen, zet haar aan tot een hartverwarmende actie. 'Wanneer je samen eet, blijf je bij elkaar' brengt zij in praktijk met haar initiatief om in de zaal van The Old Oak gezamenlijke maaltijden te organiseren voor lokale en nieuwe dorps-bewoners.

Dit betekent niet dat alle problemen in het dorp meteen verdwenen zijn. Toch zag ik op het filmdoek iets plaatsvinden, dat mij aan het verhaal van de vijf broden en twee vissen deed denken. Dit is nog zo'n hoopvolle foto, die in de eerste maanden van het nieuwe jaar vast wel een keer in één van onze kerkdiensten getoond zal worden. En dan zie ik, door het kijken naar deze foto, al bijna een maaltijd voor het hele dorp gebeuren.

Together

Na afloop van de film dronken dochterlief en ik nog een lekker drankje. De naam van de 'pub' waarin we dit deden paste mooi bij deze middag: *Coffee Together*.

Want een papa-dochter uitje is altijd leuk. En iets zei ons daarbij, dat het hoopvol is om in bange tijden, samen met een zaal vol andere mensen, naar deze geëngageerde film te hebben gekeken.

Ds. Gert Wijnstok

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83





Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Elke dinsdag overdag is Hanneke Diermanse of Gert Wijnstok in Okkenbroek te vinden en tussen de middag in de consistorie van de kerk daar. Loop eens binnen!

In pastorale gesprekken hoor ik een scala aan verhalen, gedachten, ervaringen. Ieder verhaal is uniek, waarbij ik wel een aantal gemeenschappelijke thema's beluister: ouder worden, afscheid nemen, liefde, dankbaarheid, schuld.

In het boek 'k Zou zo graag een ketting rijgen' – Levensthema's voor kringgesprekken met ouderen, van Marion Boelhouwer & Peterjan van der Wal, Zoetermeer 2011, zie ik een aantal thema's op rij.

Dit jaar pak ik een aantal van die thema's op.

Verwondering

Misschien heeft u het wel eens gezien op de zondagmorgen: 'De verwondering'. 'De verwondering' is een interviewprogramma van de KRO-NCRV met Annemiek Schrijver. Annemiek bespreekt met bekende Nederlanders het zondagochtendgevoel in een boshuisje in het Gooi. Haar gasten komen uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Annemiek bespreekt met haar gast wat hem of haar rust en inspiratie geeft. De interviewster neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in en steeds weer ontvouwt zich een bijzonder gesprek. Aandachtig luistert zij naar haar gesprekspartner en verwondert zich steeds weer over drijfveren en levenskracht van mensen.

Een gevoel van verwondering kun je zomaar hebben. Het overkomt je, onverwacht. De natuur, de wereld waarin wij leven, kan je raken. Een prachtige zonsopgang of zons- ondergang, het kwetterende geluid van vogels, adembenemende stilte in de bergen doet je verwonderen. Het kan zomaar gebeuren dat je getroffen wordt door het wonder van het bestaan. Alsof je geraakt wordt door een geheim. Dat deze werkelijkheid bezield is door iets dat groter is dan jij. Of misschien wel door iemand ... Je voelt ontzag. Of misschien zelfs eerbied. Alsof je

heilige grond betreedt. Het kan overal gebeuren.

Als je wandelt in het bos of langs het strand. Als je een pasgeboren kindje in je armen krijgt gelegd. Als je jezelf in de spiegel ziet of voelt dat je hart klopt. Als je een geliefde in de ogen kijkt. Als je geniet van kunst en literatuur. Maar ook als je aan het stofzuigen bent of bij de bakker staat. Zelfs aan een sterfbed kun je getroffen worden door het besef dat het leven ten diepste een geheim voor ons is. Op zulke momenten kan het zijn alsof je wordt opgetild en beseft dat jij en alles wat is, leeft uit de hand van een Ander. En dat jij deel bent van een groter geheel.

De dichter van Psalm 8 is verwonderd als hij in de nacht kijkt naar de sterrenhemel en zegt: 'Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt. Ik kijk naar de maan en de sterren die u daar een plaats hebt gegeven. En ik denk: een mens is niet belangrijk, en toch denkt u aan hem. Een mens is maar klein, en toch vergeet u hem niet.'

Een gevoel van gekend zijn kan je kracht geven en moed. Dat je niet alleen bent en er verbinding is.

De dichter uit zijn verwondering en maakt ons zo deelgenoot van zijn ervaring.

Verwonder jij je wel eens?

Ds. Hanneke Diermanse





Actie Kerkbalans 2024 van start



Op het moment dat we dit schrijven is de Actie Kerkbalans net gestart. Meer dan 80 vrijwilligers gaan op pad om alle gemeenteleden te bezoeken voor de vrijwillige bijdrage 2024. Die worden, als we uit het raam kijken, in een winters plaatje bezorgd. Oppassen dus dat iedereen op de been blijft!



Een heel team is bezig geweest om alles voor te bereiden. Dat begon met de ontwikkeling van de flyer. Dit jaar met het thema 'Ga mee'. We willen meegaan met wat er om ons heen gebeurt in onze dorpen en buurtschappen.

De PR-commissie heeft dat heel mooi beeldend vorm gegeven met de honingbij als symbool. Bijen die uitvliegen naar de bloemen om ons heen. Bijen verzamelen honing voor de bijenkorf. "Draag bij" heeft daarmee een hele mooie dubbele betekenis gekregen. In het volgend Baoken hopen we een (voorlopige) stand van de toezeggingen te kunnen vermelden. We zijn hoopvol gestemd!



Legaat ontvangen

Vorig jaar kreeg het College van Kerkrentmeesters een brief van een notariskantoor dat zij belast zijn met de afhandeling van een testament waarin de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek is opgenomen voor een legaat.

In eerste instantie werd wel bekendgemaakt van wie het legaat afkomstig was maar niet over welk bedrag het zou gaan. Ondertussen is alles afgehandeld en is het toegezegde legaat op 2 januari 2024 ontvangen ten bedrage van **€ 73.097,22**. Het wordt 'gelabeld' in navolging van de wens van de legaatgever zoals beschreven in het testament:

Het is mijn wens dat het College van Kerkrentmeesters hetgeen zij uit mijn nalatenschap verkrijgt zal gebruiken voor onderhoud, de restauratie en de reparatie van de kerkgebouwen te Bathmen en Okkenbroek.

Uit oogpunt van privacy kunnen wij in Baoken geen naam van de legaatgever vermelden maar die is uiteraard bij het CvK wel bekend. De familie krijgt van ons natuurlijk een dankzegging. We zijn heel blij met dit bedrag en het wordt zeker besteed overeenkomstig de wens van de legaatgever.



Willy Bieleman draagt het stokje over

Meer dan 10 jaar heeft Willy Bieleman zich ingezet als koster en aanspreekpunt voor rouw- en trouwdiensten. Dat moeten zeker 40 uitvaarten en wel 10 trouwdiensten zijn geweest. Zij deed dat heel nauwgezet. Willy had voor haarzelf en voor de andere koster, een lijstje gemaakt met wat er moest gebeuren en waar je aan moest denken.

Al rond 1990 begon Willy met vrijwilligerswerk voor onze kerk. Zij verzorgde jarenlang de liturgieën voor de zondagse diensten en ook voor Pasen, Pinksteren, Kerst en voor (t)rouwdiensten. Thuis typen op een typemachine en dan naar de basisschool voor het draaien van de kopieën.

Willy deed haar werk met veel inzet. Het begon al een dag van te voren met het leeg pakken van de consistorie want daar moest ruimte komen. Slepen met de grote zware tafel, op zijn kant in het keukentje. Dan kon de avondmaaltafel uit de kerk in de consistorie langs de kant. Zo kwam daar ruimte voor de baar. Vaak kwam de uitvaartleider en/of de familie van te voren nog graag even kijken en overleggen.

In de beginjaren verliep een rouwdienst heel standaard. Tijdens en na de corona is dit veranderd en worden diensten steeds persoonlijker ingevuld. De wensen van de familie worden daarbij zo goed mogelijk ingepast.

Trouwpartijen waren natuurlijk van een andere aard. "Heel fijn om te doen", zo vertelt Willy. De mooiste herinnering is een trouwerij waarbij het bruidspaar de kerk zelf heel mooi versierd had.

Het was heel dankbaar werk, aldus Willy. Nu wil zij haar tijd graag aan andere dingen besteden. Freek Kleiboer en Hans Haverslag nemen het stokje van haar over in Okkenbroek.

Willy dank, dank je wel

Waar blijven ze?

Een bijzondere herinnering van Willy

Ik was lang geleden bij een uitvaart betrokken als koster. Alles stond gereed, de eerste gasten arriveerden en de organiste speelde op het orgel.

Op het uur van aanvang was de hele kerk gevuld, de organiste speelde nog steeds, de voorganger stond in de startblokken maar de familie met overledene was in geen velden of wegen te bekennen.

"Waar blijven ze?" vroeg de zenuwachtig wordende voorganger. "Geen idee", zei ik, "afwachten maar" Mobieltjes hadden we nog niet en de organiste speelde zich de vingers blauw.

Met bijna een half uur vertraging arriveerde de stoet. De familie had zich bij vertrek van het tehuis naar de kerk bedacht dat een eerbetoon op z'n plaats was door nog even langs het "thuis" te rijden. Gelukkig verliep daarna alles soepel en voorspoedig.

Toen enkele jaren later de echtgenoot overleed heb ik ruim op tijd aan de uitvaartleider gevraagd of ze nog langs "thuis" gingen rijden.



*Tijdens de meditatieve wandeling
waren er enkele deelnemers die
"nattigheid" voelden.*

Foto: Gert Wijnstok



De sobere maaltijd, de actie van de ZWO, en nog meer ...

Op woensdag 14 februari houdt de ZWO-commissie voor de tiende en laatste keer een sobere maaltijd. Wil je dit unieke evenement eens meebeleven dan is dat op Valentijnsdag om 18.00 uur uw kans. Na de maaltijd kunt u om 19.00 uur deelnemen aan de vredeswake die elke week wordt gehouden.



Wij geven bij de sobere maaltijd aandacht aan ons project in Moldavië. Tijdens de dienst van 28 januari hebben we uitleg gehad over dit project. Nogmaals in het kort dit project: Omdat er weinig werk is in Moldavië trekken ouders naar andere landen om daar te werken en zo een inkomen te genereren voor de oma's en opa's die op de achtergebleven kinderen passen. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Met onze ondersteuning kan Kerk in Actie lokale initiatieven ondersteunen, waardoor ouderen aandacht en hulp krijgen en jongeren een

plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

We doen dit project al voor het 3e jaar omdat dit soort situaties niet snel kunnen worden opgelost. Het is een zaak van lange adem. De sobere maaltijd is ook al 10 jaar lang de methode om de ZWO projecten toe te lichten, wij vinden het een goed moment om na dit jaar een andere methode te kiezen.

Dus iedereen is uitgenodigd voor de **Sobere maaltijd 14 februari 2023 18.00 uur**.

Een nieuwe traditie: je tachtigste verjaardag vieren in de kerk ...

Op donderdag 18 januari werd in de kerk de verjaardag gevierd van 80 jarigen.

Wie het afgelopen half jaar deze respectabele leeftijd had bereikt kreeg een uitnodiging voor een gezellige middag met een hapje en een drankje. Er waren slingers opgehangen en het wás gezellig. Leuke gesprekken, nieuwe mensen leren kennen en elkaars verhalen horen. Elly Meuleman vertelde over de geschiedenis van en leidde rond in de kerk.



Dit verjaardagsfeestje is een initiatief van de taakgroep pastoraat. We willen dit voortaan elk jaar in januari gaan organiseren. Wie in 2024 tachtig jaar wordt, kan dus voor januari 2025 een uitnodiging verwachten ... Het duurt nog even maar we kijken er weer naar uit ...

Namens taakgroep pastoraat,
Janneke van Schooten



Actie van de diaconie voor de Voedselbank

De komende maand februari doet de diaconie mee aan de landelijke actie van de PKN voor de Voedselbank. Er zijn dozen bezorgd die bij onze kerken (en in het Noaberhuus) gevuld kunnen worden met artikelen voor de Voedselbank. De artikelen die nodig zijn staan vermeld op een folder bij de dozen, maar over het algemeen zijn alle houdbare producten welkom. Voedsel en artikelen die u wilt geven aan mensen die het niet breed hebben, kunt u op deze manier opzij zetten voor deze mooie actie.

De hele maand februari zijn de producten in de dozen bij de kerken in te leveren. Wij zullen als diakenen als extra actie op zaterdag 17 februari met de dozen en lijsten bij de Jumbo in Bathmen staan. Tussen 9 en 16 uur kunt u ons hier aantreffen. Hiermee hopen we nog meer mensen van de actie op de hoogte te stellen en de opbrengst voor de Voedselbank te vergroten.

Eind februari bezorgen wij de volle dozen bij de voedselbank in Deventer.

~~~~~

De diaconie organiseert op dinsdag **19 maart** een **Paasmiddag** in de kerk in Bathmen. Normaliter is deze middag in de Rotonde in het Dijkhuis maar, net als met de kerst, wordt daar flink verbouwd waardoor het niet geschikt is voor een sfeervolle Paasmiddag.

Alle ouderen uit Bathmen, Okkenbroek en omstreken zijn van harte uitgenodigd.

De middag is van 14:30 tot 17:00 en zal worden geleid door onze voorgangers en de muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Ingeborg van Dokkum.

~~~~~

GEZELLIGE MIDDAG

ZONDAG, 4 FEBRUARI
14.00 uur Dorpskerk Bathmen

Ben je alleen en duurt de zondag je soms te lang?
Heb je zin in een praatje, of een spelletje?
Voor alle leeftijden! Het is warm in de kerk, er is koffie/thee en iets lekkers

Noteer alvast: de volgende keer is 3 maart

Koffie in de kerk

Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **16 februari**. Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.





Paasgroetenactie 2024

Vanuit de PKN in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

De afbeeldingen zijn gemaakt door een gedetineerde vrouw in de penitentiaire inrichting uit Zwolle.

Het thema dit jaar is: Ga mee.



Zo'n paasgroet doet goed. Er wordt gedacht aan de gevangenen.

U hoeft alleen uw naam er op te zetten, geen plaatsnaam.

Er staat al een Engelse of Nederlandse groet op.

Alle kaarten worden verzameld in een grote envelop en door de ZWO naar Kerk In Actie gestuurd voor 20 februari. Daar worden ze gesorteerd en verdeeld over de penitentiaire inrichtingen, zowel in Nederland als in het buitenland.

Namens de ZWO bedankt.

José Vijver

Deventer Geeft Warmte 3, 2023- 2024

In navolging van de vorige twee jaren starten Kruispunt Diaconaal Deventer én het Meester Geertshuis samen opnieuw de actie "Deventer Geeft Warmte", een actie van verbondenheid. Vorig jaar werd er € 64.380 ingezameld en verdeeld naar noodzaak onder 196 mensen.

Misschien wilt en kunt u iets betekenen voor Deventernaren die in de knel komen vanwege de hoge kosten van levensonderhoud. Via het Meester Geertshuis worden de ingezamelde gelden verdeeld onder mensen met een minimum inkomen, die met spreekuurhouders van het MGH hun situatie hebben besproken.

Meer informatie vindt u op de website www.meestergeertshuis.nl/doneer

Wilt u meedoen dan kan dat via de QR- code of door een bedrag over te maken op:



NL63 RABO 0348 7289 56

t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis

o.v.v. Deventer geeft Warmte.

Aanvragen voor hulp kunnen gedaan worden bij het Meester Geertshuis.

U kunt een afspraak maken door te bellen met 0570-613340 of te mailen naar: deventergeeftwarmte@meestergeertshuis.nl

Met uw bijdrage kunnen weer vele mensen geholpen worden!



In de voetsporen van Cusanus, Deventer 9-11 februari 2024

Van 9-11 februari wordt het Cusanuscongres gehouden in Deventer waarbij ook de Lebuinuskerk in Deventer betrokken is. Maar ook het Soefi-centrum, de Centrum Moskee, het Humanistisch Verbond, het Filosofencafé en het Geert Grotehuis. Blijkbaar verbindt Cusanus mensen van verschillende achtergrond.

Nicolaus Cusanus was een belangrijke denker uit de 15de eeuw, die nauw verbonden was met de Moderne Devotie. In Deventer stichtte hij de bursa cusana voor minder bedeelde jongeren. Hij zette zich in voor het maatschappelijke gesprek tussen de verschillende religies en culturen in een tijd van crisis en polarisatie. Veelstemmigheid stond hierbij voorop. Kunnen wij daar vandaag iets van leren? Het evenement omvat een concert van Graindelavoix met meerstemmige muziek, lezingen, dialoog, boekpresentatie, kerkdiensten, forumdebat, stadswandelingen, tentoonstelling, poëzie, etc.

De nieuwe Nederlandse vertaling van Cusanus' belangrijkste boek (De wetende onwetendheid, Eindhoven, Damon, 2023) vormde een belangrijke aanleiding voor dit congres. Met dit initiatief willen de samenwerkende organisaties ruimte bieden aan bijzondere gesprekken – en bijdragen aan samen nadenken over actuele maatschappelijke problemen, tegen de achtergrond van de rijke geschiedenis van de stad Deventer, die ook in de actualiteit van vandaag inspirerend kan werken.

Ds. Gert den Hartogh, de vertaler van het boek van Cusanus, de Wetende Onwetendheid, gaat op zondag 11 februari mee voor in de viering in de Lebuinuskerk.

Ook de Lebuinuscantorij werkt aan deze viering mee.

Een totaal overzicht van het Cusanus evenement 2024 is te vinden op de site van het Titus Brandsma Instituut: <https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/kennis-evenementen/symposia/cusanus/> evenals op de site 'Filosoferen in Deventer': <https://www.filosoferenindeventer.nl/>

Nederlands Jeugd Strijkorkest

Het Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO) is hét strijkorkest voor talentvolle strijkers tussen de 12 en 21 jaar. Het doel van het orkest is om jonge professionals een kickstart te geven in hun muzikale ontwikkeling en concerten te geven op topniveau.

Dirigent en violist Carel den Hertog kan met dit jonge orkest iedereen van de enorme energie, het aanstekelijke enthousiasme en het zeer hoge muzikale en technische niveau van het NJSO overtuigen.

Musici uit de beste Nederlandse orkesten en ensembles staan de leden bij in de voorbereiding, zoals uit het Koninklijk Concertgebouworkest, Amsterdam Sinfonietta en het Dudok Kwartet. De projecten worden afgesloten met concerten in binnen- en buitenland (Amsterdam, Florence, Lissabon en Aberdeen).

Vaak wordt hierbij samengewerkt met solisten van wereldfaam, zoals Liza Ferschtman, Quirine Viersen, Claron McFadden, Bart Schneeman en Cora Burggraaf.



Concert 18 februari 2024. Aanvang: 15.00 uur
Entree incl. consumptie: € 17,50, Donateurs € 12,50,
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang





In februari trappen we op **vrijdag 2 februari** af met een fijne **meditatieve wandeling** voor iedereen die wil. We verzamelen om 10.00 uur in de Oostermaat bij de parkeerplaats aan de Oostermaatsdijk. Na afloop drinken we nog een warme kop koffie of thee. Opgeven is niet nodig, weet je welkom.

Elke zaterdagochtend mediteren we om 7 uur 's ochtends in dorpskerk Bathmen. Ook hiervoor hoeft je je niet op te geven. Wil je eerst meer informatie, bel dan Gerdien van der Sanden (06-39197157).

Maandag 12 februari is er weer een **filmavond**, deze keer in Cultuurhuus Braakhekke. Inloop vanaf 17.30 uur, samen eten vanaf 18.00 uur en de film start om 19.00 uur. In 'De man uit Rome' komen de raakvlakken tussen dorp en kerk volop aan de orde, genoeg gespreksstof voor na afloop dus. De film duurt twee uur.

Woensdag 14 februari van 20.00 tot 22.00 uur in dorpskerk Bathmen bespreken we weer een tekst van **Jonathan Sacks**.

Maandag 19 februari van 20.00 tot 21.30 uur praten we op onbevangen wijze over geloven, **Geloven Nu**. We doen dit aan de hand van teksten uit de Bijbel en achtergrondinformatie. Plaats van handeling is de consistorie van dorpskerk Okkenbroek. Gert Wijnstok begeleidt dit.

Vrijdag 23 februari staat de **stamtafel** van 11.00-12.30 uur weer klaar in de noorderbeuk van dorpskerk Bathmen voor koffie en een goed gesprek, waarover zien we dan wel weer. Je hoeft niet elke keer aan te schuiven om een stamgast te zijn! Tot slot alvast een eerste vooruitblik naar maart: **vrijdag 1 maart** is er weer een **meditatieve wandeling**; **dinsdag 5 maart** om 20.00 uur komt Frits de Lange met een **muzikale lezing** in de dorpskerk Bathmen met liederen van Eessa Friedman. Komt het tot dansen?! **Warm aanbevolen!**

Ga je mee aan tafel?

Vorig jaar heeft voor de eerste keer – in oecumenisch, kerkelijk verband – een 'running dinner' plaats gevonden. Bathmen, Okkenbroek en Lettele namen deel, dus een 'BOL'-aangelegenheid.

Ongelukkigerwijze staat in 'Brandstof' de verkeerde datum opgenomen voor het 'running dinner' van dit jaar: er staat als datum 24 MAART terwijl dat **24 MEI** moet zijn.

Hoewel er verder nog niets geregeld of gepland staat kunt u zich al wel voor deelname aan dit 'gezellig samen eten' opgeven. De grove planning staat al in de startblokken, over de precieze invulling krijgt u vanaf maart nader bericht.

Opgave bij Tineke Dragt, telefoon 06 57714633 of via de mail: tineke.dragt@gmail.com

Waag de stap! Datum: 24 mei 2024, aanvang 18.00 uur.



Janna Willemina Bouwhuis – Nijland (Minie)

In de 'Diessenplas' in Holten overleed op zondag 17 december Minie Bouwhuis in de leeftijd van 86 jaar. Van oorsprong afkomstig uit Espelo, verhuisde ze na haar trouwen naar de boerderij aan de Reuskenweg in Nieuw Heeten.

Hier heeft ze heel wat noeste arbeid liggen, maar ze deed het graag. Op de boerderij, in de moestuin en in de bloementuin, bij de opvoeding van haar drie kinderen (Erik, Herman en Gerdien) en later bij de opvang van de 7 kleinkinderen. Niets leek haar teveel. Vrijwilligerswerk voor de Plattelandsvrouwen, lid van de kerkenraad in Okkenbroek, rijles op latere leeftijd,

Engelse les: Minie ging het allemaal aan.

Ze was een vrouw met Lef, zo stond ze in het leven. Daarbij zocht en vond ze haar kracht en troost in het geloof dat God met haar meeging. Met name ook toen haar man al op 70-jarige leeftijd overleed.

In haar rouwdienst stonden we stil bij het verhaal over Ruth en Noömi, waar haar trouwtekst aan ontleend was. Ook Noömi was zo'n vrouw, zo'n vrouw met Lef, die opstond uit haar verdriet, terugging naar haar geboorteland en geboorteplaats en kracht en steun putte uit haar vertrouwen in de Levende God, die met haar meetrok.

In dit vertrouwen hebben we met elkaar het leven van Minie herdacht, op zaterdag 23 december, in de Dorpskerk van Okkenbroek en in ditzelfde vertrouwen hebben we haar, bij haar man Herman, op de begraafplaats van Okkenbroek te ruste gelegd.

Hanneke Overduin

**Agnes Catharina Maria Oosterhuis (Agnes)**

Heel verdrietig voor de familie Bouwhuis en Oosterhuis was het gegeven dat twee weken na het overlijden van moeder Minie, haar schoondochter Agnes Oosterhuis, in 'De Hartkamp' in Raalte op 51-jarige leeftijd overleed. Agnes was de partner van Erik Bouwhuis, moeder van Nikki en Stijn, dochter van Mevrouw Oosterhuis uit Heeten en jongste zus van Joke, John, Mariëtte, Huub en Marcel. Daarnaast ook schoonzus van Bennie, Erna, Hans, Yvonne, Ilona én van Herman, Marga, Gerdien en Martin.

Ik noem ze allen bij name omdat zij in heel korte tijd opnieuw een dierbare naaste moesten loslaten, gedenken en begraven.

Te kort was het turbulente leven van deze mens geweest, maar wat had ze in al haar kwetsbaarheid – misschien zonder het te weten – veel mensen met haar en met elkaar verbonden. Dát was de kracht van Agnes. Dát was het scheppende licht van God in haar. Je zag het ook in haar talent om van kleine dingen te genieten, om te zorgen voor de mensen en de dieren om haar heen. In haar handigheid in de tuin, bij het borduren en knutselen. In haar rust en haar vermogen om te genieten van andermans plezier. Ook op 'De Hartkamp', waar ze na een hersenbeschadiging ging wonen, liet ze zó haar licht schijnen.

Helaas ging haar gezondheid steeds verder achteruit en op 1 januari 2024 moest zij haar leven loslaten. In liefde hebben haar naasten haar laten gaan. Haar weg in het leven was klaar. In de herdenkingsdienst stonden we stil bij dát licht dat ieder mens met zich meedraagt en dat we in verbondenheid met elkaar kunnen ontdekken.

Daarna hebben we Agnes op de begraafplaats van Okkenbroek, waar ook haar dochttertje Nikki ligt, begraven. Daar hebben we haar toevertrouwd aan die God, die het Licht zelf is.

Hanneke Overduin



Aaltjen van der Burg-Manenschijn



Op de leeftijd van 87 overleed op 19 december Aaltje(n) van der Burg-Manenschijn. Haar geboorteplaats was Holten waar zij, als 2e kind in een gezin van 5, een fijne jeugd had. Na de lagere school ging ze in de huishouding werken. Ze trouwde met Ep en zo werd de Looweg plek van wonen. Hier heeft ze verder haar hele leven gewoond. Vier kinderen zijn er geboren en er liggen veel herinneringen.

Ep was vrachtwagenchauffeur en vaak van huis en Aaltje zorgde dan thuis. Toen de kinderen ouder werden ging ze uit werken in de huishouding en bij restaurant Bolink in Loo. De tuin was haar passie waar ze groente verbouwde én die ze uitdeelde. Voor de kleinkinderen en

achterkleinkinderen was Aaltje een lieve oma en overgrootmoeder. Logeren aan de Looweg was altijd een feest.

Toen Ep overleed in 2002 werd haar wereld kleiner. Ze liet een huis bouwen naast haar oude huis en heeft daar nog 17 jaar fijn gewoond.

Veel verdriet heeft ze gehad van het overlijden van haar 2 kleinkinderen en in 2018 van haar dochter. Sinds een jaar woonde ze in het Dijkhuis. Eerst was het wennen maar later was ze op haar plek en dankbaar voor de liefdevolle zorg die ze kreeg.

Tijdens de afscheidsplechtigheid op 28 december in Steenbrugge stonden we stil bij haar leven. Uit de bijbel klonk Psalm 139. Een lied over verwondering én van gekend zijn door God die ons leven draagt, tot in eeuwigheid.

Ds. Hanneke Diermanse



Ali Westera



Op Eerste Kerstdag overleed Ali (Aaltje) Westera in de leeftijd van 73 jaar. Samen met Anton Weenink woonde zij aan de Noorderenk in Bathmen.

Ali werd geboren in Meppel als oudste dochter in een beurtschippersgezin van vier meisjes. Sinds begin jaren 80 woonde zij in Bathmen.

De zorg had haar hart en als sociaal psychiatisch verpleegkundige heeft zij veel betekend voor mensen.

Ze was geëngageerd en sterk maatschappelijk betrokken.

Kerk en geloof waren hierin drijfveer voor haar.

Op haar 50e verjaardag trouwde Ali met Anton en samen met hem heeft ze een prachtig leven gehad. Ze genoot van de kinderen en kleinkinderen

voor wie zij veel betekend heeft. Ook werden er samen met Anton mooie cultuurreizen gemaakt, lange afstandswandelingen gelopen en musea en concerten bezocht.

Voor het kringwerk Bezinning en Ontmoeting – Brandstof - heeft zij heel veel gedaan én was actief deelneemster. Ze was een trouwe kerkgangster en genoot van de zondagse vieringen én het samen koffiedrinken na afloop.

De laatste jaren tobde zij met hartproblemen en kon ze minder dan ze zelf wilde. Toch bleef ze actief en ondernemend en verloor haar levenslust niet.

Tijdens de afscheidsdienst in een volle kerk op dinsdag 2 januari werd zij liefdevol herdacht en klonk er mooie muziek van orgel en vleugel.

Uit de bijbel lazen we Psalm 131: 'Verstild ben ik en gerust'. In het vertrouwen dat Ali rust in God hebben we haar begraven op Vredehof. Dat dit tot troost mag zijn voor Anton en familie.

Ds. Hanneke Diermanse



Gerrit Jan van Schooten

Op Oudejaarsavond is Gerrit Jan van Schooten – Get van “De Kampboer” – gestorven in de leeftijd van 94 jaar. Het laatste jaar woonde hij op 't Dijkhuis en daarvoor aan de Vegerinkskamp. Het grootste gedeelte van zijn leven speelde zich af op zijn geliefde plek, de boerderij aan de Hanninksdijk, waar zijn in 2009 overleden vrouw Mine geboren was. Gerrit Jan heeft altijd hard gewerkt. Kleinzoon Tom vertelde ervan in de levensloop van zijn opa, die door zijn vader Wim was geschreven. De technologische ontwikkelingen gingen snel in zijn boerenleven: “Van paarden naar tractoren (1963), van melken met de hand (...) naar machinaal melken (1965). En werd de melk eerst nog via melkbussen afgevoerd naar de melkfabriek, later werd die in de melktank gepompt (1974). Toen Gerrit Jan op zijn 65e de koeien had weggedaan, kreeg hij samen met Mine meer tijd voor andere dingen: op vakantie met de OAD, dansen in Holten. Daarbij haalden ze brons en zilver! Verder genoot Gerrit Jan van de muziek van Orpheus en de Langerberger muzikanten en van de uitvoeringen van de Battumse revue. Het leven toonde in de loop van de tijd ook zijn harde kant, toen eerst schoonzoon Han al in 2005 overleed en in 2012 en 2019 dochter Herma en zoon Wim. Toen Gerrit Jan niet meer in de boerderij woonde, kwam hij er nog vaak terug. Bijzonder was het dan ook dat het afscheid van hem daar kon plaatsvinden. Zijn leven rust in Gods licht!

Ds. Gert Wijnstok

**Reint Meijer**

Op 4 januari is Reint Meijer gestorven in de leeftijd van 67 jaar. Samen met één van onze kosters, Roelie van Erven, woonde hij aan de Looweg. Kort voor de millenniumwisseling was tussen hen de vonk overgeslagen en genoten zij van elkaar. Daarbij zorgde een grote kring van familie, vrienden – vriendengroep De Peuken – en bekenden van voetbal en biljart altijd wel voor leven in de brouwerij. En samen maakten ze reizen naar verre oorden, wat altijd ook weer nieuwe indrukken met zich meebracht. Voetbal was voor Reint dichtbij ABS. Als vrijwilliger in meerdere rollen – o.a. grensrechter en coördinator kantinedienst – en gepassioneerd supporter heeft hij veel betekend voor de club. Bijzonder was dan ook dat het condoleren in de kantine kon plaatvinden, waar veel mensen naartoe kwamen. En er waren toen ook al zoveel mensen bij Roelie thuis geweest! Drukbezocht was ook de afscheidsplechtigheid in crematorium De Omarming en daarna Zaal De Brink, waar Reint op donderdagavond vaak rond het biljart te vinden was. Tijdens de plechtigheid luisterden we naar de muziek van Reint. Daarbij kon ‘De boer is de keer!’ van Normaal natuurlijk niet ontbreken, aangezien Reint zijn hele werkzame leven ten dienste van boeren en koeien had gesteld. Naast andere sprekers nam Roelie tijdens de plechtigheid eerst zelf het woord, waarna we luisterden naar ‘Du’ van Peter Maffay. Hiermee hadden Reint en Roelie tijdens de bruiloft de dans geopend. Heel vroeg moet Roelie haar lieve Reint nu al missen. Dat alle kostbare herinneringen aan hem haar goed zullen doen!

Ds. Gert Wijnstok



Joop Faber



Op vrijdag 12 januari overleed in het Dijkhuis **Johanna Maria Faber-van Haarst** in de leeftijd van 91 jaar. Joop is geboren en getogen in Voorburg.

Ze groeide op met een broer en een zusje. Na de huishoudschool volgde zij de opleiding voor naaister. Zij verhuisde naar Hoensbroek in Zuid-Limburg en werd naaister in het kinderhuis. Daar leerde ze ds. Frits Faber kennen die weduwnaar was en in 1965 zijn ze getrouwd. Jopie zorgde met liefde en toewijding voor het gezin Faber dat zes kinderen telde van wie drie nog thuis woonden.

Na Frits' emeritaat verhuisden beiden in 1978 naar Bathmen waar Frits bijstand gaf in het pastoraat. De Arkelsteinlaan werd plek van wonen.

Joop werd meteen actief in dorp en kerk en heeft veel betekend. Zo was zij actief bij de HVD, diaconie, wereldwinkel en de Plattelandsvrouwen. In 2000 overleed Frits en moest ze alleen verder. In 2007 raakte ze bevriend met Reint Bannink en het klikte goed. Samen met hem heeft ze genoten en ze ondernamen veel. Ze bleef gastvrij en de kleinkinderen kwamen graag logeren.

In 2020 werd Alzheimer vastgesteld en eind 2021 kwam de opname in Banekate.

Tijdens de afscheidsdienst in de Dorpskerk op 20 januari werd zij liefdevol herinnerd.

Er klonk klassieke muziek én er werd veel gezongen waar ze zo van hield.

Uit de bijbel lazen we Psalm 84 over het huis van God.

Bij God is zij geborgen in vrede. Moge dit tot troost zijn voor haar familie.

Ds. Hanneke Diermanse



Kinderkerstfeest Okkenbroek

Op kerstavond hebben de kinderen uit de bovenbouw van de basisschool Wereld Wijzer Okkenbroek het kinderkerstfeest in de kerk in Okkenbroek gevierd. Een volle kerk genoot van "Het kerstverhaal met een toekomstige sfeer".

Iedereen werd meegenomen voor een blik in de toekomst van Okkenbroek in het jaar 2073. De veranderde tijd en het stijgende water kwamen aan bod. Maar ook een blik terug in de tijd met de engelen, Jezus en Maria, herders en wijzen, maakten het een mooie kinderkerstviering op kerstavond 2023!



KINDERKERSTFEEST OKKENBROEK



Het Levensboek

In beide kerken van onze Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek werden speciale "registers" bijgehouden met daarin opgenomen de namen van dopelingen, huwelijken en overledenen. (Naast de gewone ledenadministratie).

Deze registers, inmiddels oude boeken, waren aan vervanging toe. Een goed moment, zeker ook na de samenvoeging van Bathmen en Okkenbroek, om op zoek te gaan naar een nieuw boek. En dat hebben we gevonden bij een drukkerij in Lochem.

We hebben gekozen voor één boek waar dopelingen, huwelijken en overledenen in geschreven worden. We hebben gezorgd dat in dit boek alle namen opgenomen zijn vanaf de fusie tussen de protestantse gemeenten Bathmen en Okkenbroek op 8 januari 2017. Het papier is duurzaam voor Bij- papier, gemaakt met (berm)maaisel uit ecologisch beheerde percelen in Nederland.



Dit "LEVENSBOK" ligt in principe in de gedachtenishoek in de dorpskerk in Bathmen. Bij een doop-, huwelijk- of gedachtenisdienst in Okkenbroek zal het boek daar aanwezig zijn om de naam of namen in te kunnen schrijven. Mocht u het boek zien kan dat natuurlijk gewoon, bijvoorbeeld op zondag ná de kerkdienst ... De oude boeken worden veilig bewaard in de kluis.

*Namens de taakgroep vieringen,
Tineke Dragt en Janneke van Schooten*

Gedachtenis

Nu wij zijn overgegaan tot één dienst per zondag behoeft de werkwijze omtrent gedachtenissen een herziening. In de Taakgroep Viering is dit besproken en we komen tot het volgende voorstel:

Een afkondiging vindt in principe plaats op de zondag na overlijden (was ook al zo). Het maakt daarbij niet uit waar die zondag de dienst wordt gehouden en uit welk postcodegebied de overledene afkomstig is.

Een gedachteniskaarsje wordt na de afkondiging/c.q. uitvaart opgesteld in het koor van de kerk in Bathmen. Indien de uitvaart in Okkenbroek plaatsvindt wordt het gedachteniskaarsje daar opgesteld.

*Namens Taakgroep Vieringen,
Wim Scholthof*



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.
Weet u welkom.

Zaterdag 3 februari

18.45 uur Dijkhuis

Avondgebed met ds. Gert Wijnstok,
Maaltijd van de Heer

collecte: Diaconie en kerk

Zondag 4 februari, 5e na Epifanie

10.00 uur Bathmen

Eredienst met ds. Gert Wijnstok

collecte: Werelddiaconaat Bangladesh

Zaterdag 10 februari

19.00 Bathmen

Vesper

Zondag 11 februari, 6e na Epifanie

10.00 Bathmen

Eredienst met pastor Anna van Herwijnen (Holten)

collecte: Noodhulp Griekenland

Zaterdag 17 februari

18.45 Dijkhuis

Avondgebed

Zondag 18 februari, 1e van de 40 dagen

10.00 Okkenbroek

Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Kindernevendienst

collecte: Binnenlands diaconaat

Zaterdag 24 februari

19.00 Bathmen

Vesper

Zondag 25 februari, 2e van de 40 dagen

10.00 Bathmen

Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije (Zwolle)

collecte: Bloemengroet

Zaterdag 2 maart

18.45 Dijkhuis

Avondgebed

collecte: Diaconie en kerk

Zondag 3 maart, 3e van de 40 dagen

10.00 Bathmen

Eredienst met ds. J. Weijenberg (Harfsen)

collecte: Rode Kruis

Oecumenisch Leesrooster

4 februari, 5e na Epifanie	2 Koningen 4,18-21(22-31)32-37	Psalm 142	1 Korintiërs 9,16-23	Marcus 1,29-39
11 februari, 6e na Epifanie	2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b	Psalm 32	1 Korintiërs 9,24-27	Marcus 1,40-45
14 februari, Aswoensdag	Jesaja 58,1-10	Psalm 57	2 Korintiërs 5,20-6,10	Matteüs 6,1-6.16-21
18 februari, 1e van de 40 dagen	Genesis 9,8-17	Psalm 25,1-10	1 Petrus 3,18-22	Marcus 1,12-15
25 februari, 2e van de 40 dagen	1 Koningen 19,9-18	Psalm 16	2 Petrus 1,16-21	Marcus 9,2-10
3 maart, 3e van de 40 dagen	Exodus 20,1-17	Psalm 19,8-15	Romeinen 7,14-25	Johannes 2,13-22(25)



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Martien Vermeulen
 Géke Veldwachter
 Gert Wijnstok

Opmaak en
eindredactie Henk Broekhuis
 Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten



Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 1 maart
Lever kopij uiterlijk
woensdag 14 februari
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren vóór

5 april	20 maart
3 mei	17 april
7 juni	22 mei
5 juli	19 juni
6 september	21 augustus
4 oktober	18 september
1 november	16 oktober
6 december	20 november
10 januari '25	17 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:

website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis

opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaardienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854



BAOKEN februari 2024



DOMINEE DE HEER
VERVULT IN HAAR
DORPSGEMEENTE
EEN EENZAME POST.

GELUKKIG HEeft
ZE REGELMATIG
CONTACT MET
COLLEGA'S VAN DE
CLASSIS...

NIETS IS ZO VRUCHTBAAR
ALS HET UITWISSELEN
VAN ERVARINGEN!

WAT JE
ZEGT!

HOE DOEN JULLIE DAT EIGENLIJK,
ZO'N PREEKVOORBEREIDING...?



IK BEGIN MET HET MAKEN VAN
EEN WERKVERTALING. DAN SLA
IK DE KERKVADERS EROP NA...

IK GA EERST IN GEBED! DAN LAAT
IK DE WOORDEN VAN DE PERIKOOP
GOED OP ME INWERKEN...

IK BEGIN MET EEN GRONDIG
WOORDONDERZOEK! DAN
TEKSTKRITIEK, STRUCTUURANALYSE...

IK KRUIP
ZO'N TEKST
ECHT
HELEMAAL
DOOR!

IK PROBEER TE
PROEVEN WAT
DE GEEST MIJ
WIL ZEGGEN...

SYNOPTISCHE
VERGELIJKING

DIALECTISCHE
OPBOUW

SITZ
IM
LEBEN



EN COLLEGA DE HEER - HOE
BEREID JIJ JE PREEK VOOR...?

...IK GA ALTIJD EERST
EVEN GOOGELLEN!

OH? JA, DAT KAN
NATUURLIJK OOK...

"GOOCHELEN"...?

NOU
EH...

WAT EH... APART!



HELAAS
DUURT ZO'N
VRUCHTBAAR
SAMENZIJN
ALTIJD MAAR
KORT...

DOEI! TOT DE
VOLGENDE
KEER!

...ZE HEEFT IN
AMSTERDAM
GESTUDEERD...

O, DAT VERKLAART HET...

GELUKKIG IS DIE
OPLEIDING NU
OPGEHEVEN...



TEKST:
HENK DIKKER HUPKES

